

De klokken

2015

muziek

Arie Abbenes

*1944

tekst

Alexis de Roode

♩ = 80

Sopraan/Alt



1. Het galmt tot in de hoe - ken van de nacht. Het
2. Een toon - be - we ging diep als het ge - tij, door
3. Sal - va - tor roept tot aan de ster - ren en het woud, Ma -
4. Het ca - ril - lon strooit zijn ver-waaid ge - luid o -
5. Vijf eeu - wen al het gal - men op de wind, een

Tenor



8

Bas



4



galmt metkracht van eeu - wen oud me - taal. Het galmt een don - ker
Geert van Wou ge - vormd uit gloei - end brons, weer - klinkt vijf eeu - wen
ri - a brengt het dra - ken-vuur tot stl - te, Mar - ti - nus hoedt zijn
ver het gras waar vleu - gel - we - zens wo - nen, dan lui - den zij op
klank die door de stra - ten rolt als wa - ter, die lang voor wij er



8



8



mid - del-eeuws ver - haal. Het galmt tot op de bo - dem van de gracht.
la - ter nog in ons, ver - kon - digt dood en feest en zingt ons vrij.
bur - gers voor de kil - te, Jo - han - nes doopt ons met zijn klank van goud.
gras - klok - jes de no - nen en strooi - en stuif - meel op hun voe - ten uit.
wa - ren en ook la - ter de he - le stad van huis tot huis ver - bindt.



8

